

5.6.-81, dåsig på tåget.

Det är skönt att vara på hemväg, men jag känner mig nöjd efter en lyckad vecka. Vi har alla lärt oss mycket om naturen, livet i bygden och om varandra. För flera har mötet med fjället blivit en riktig aha-upplevelse och ett minne för livet. Också studiebesöken har utfallit väl genom att alla som tagit emot elever ägnat dem mycket tid och intresse. Här uppe i norr tycker man uppenbarligen det är roligt när någon hälsar på.

Klassen har arbetat väldigt bra, intresserat, mkt flitigt, och självständigt. Matlagningen har tagit en hel del tid, och ingen har behövt klaga på sysslolöshet.

Allt detta på plussidan.

På minussidan noterar jag de konflikter som rasat i vissa stugor. Det har varit svårt att komma överens, men kanske gick det något lite lättare på slutet. Vi lärare kände också viss frustration över att många inte bara struntade i att hålla sig i sina egna hus på nätterna, utom dessutom förde oväsen och störde oss och andra gäster i stugbyn. Det här sista kommer ändå i skymundan, och det bestående intrycket är att vi haft en härlig vecka med underbart väder tillsammans med en samling högst förtjusande individualister.

Åsa

Månd.

Först på morgonen åkte vi taxi till centralen där vi mötte alla elever. Sen åkte vi tåg 6,5 timme. Sen gick vi över till en buss och åkte till Höglekardalen. Sen åt vi middag och gick och la oss.

Tisd.

På morgonen skulle vi göra en fjällvandring. Det var jobbigt att gå därför att det hela tiden var uppförsbacke. Vid maten hade vi glömt min termos, men det gick bra ändå, för jag fick smaka nyponsoppa av flickorna. Vi gick längs en stor klyfta och på nervägen märkte vi att tre pojkar hade försvunnit, och då började vi leta efter dem. Till slut så kom vi på att dom kanske hade gått hem och dom kunde i alla fall hitta hem. Dom som ville fick gå en kortare väg hem, men jag fortsatte eftersom min kompis skulle fortsätta. Sen kom man till ett berg med en stor snö-fläck på, och då kom mamma på att kunde åka kana på mitt sittunderlag. Då började alla åka, men till slut blev jag så blöt så att jag bytte till regnbyxorna, och det var jätteroligt. Sedan följde vi en stor bäck nedför som vi drack ur. Vattnet var jättegott.

Onsd.

Vi skulle plocka växter till en stor affisch. Vi plockade skägglav, fjälldraba, krypljung, dvärgbjörk, fjällbjörk och många andra. Efter lunchen skulle vi upp till ett litet hus. Där klistrade vi upp allting på ett stort papper. Vi ritade ett fjäll. Längst ner klistrade vi granar, sen kom vi till björkar och sen dvärgbjörk och krypljung. Högst upp klistrade vi fjälldraba. Vi skrev vad allting hette. Sen röstade vi på vilken plansch som var finast. Man fick inte rösta på sin egen, men annars skulle jag gjort det. Erik och Mårten och Johan fick första pris. Det var en stor chokladkaka och Malin och Malin och jag och Jenny och Carro kom tvåa och vi fick en påse med kola i.

Torsd.

På torsdagen skulle man intervjuva andra människor, och vi skulle på studiebesök till en lagård, och dom sa massor. Dom hade 60 kor och en tjur och två hästar och några häonar. På kvällen skulle vi

redovisa. Alla berättade om sina studiebesök. Sen var det grillfest men jag var så trött så jag orkade inte vara med på den.

Nu håller vi på att åka hem och det har varit mycket trevligt på den här lägerskolan.

Anna Hyberg (Mor förde pennan, Anna berättade)