

Lägerskola i Högläkardalen

Det hela började 5.30 en måndagsmorgon, då jag trött masade mig upp för att resa iväg på lägerskola en vecka. Jag gjorde mig i ordning och gick sedan till Ärlings som skjutsade mig till Centralen.

Där samlades hela klassen och vi åkte iväg med tåg mot Mattmar, en resa som tog tråkiga 7 timmar Nåväl, till sist var vi framme och då bytte vi till buss som körde oss till Högläkardalen. Där fick vi varsin liten trevlig semesterstuga, bättre än väntat med TV och allt. Vi packade upp, lagade middag och somnade också.

RIIIIIIIIIIIINNNNGGG!!!!!!!!!!

var det första som hördes på tisdagen, ett vidrigt ringande. Idag var det fjällvandring på programmet och vi åt frukost, packade matsäck och begav oss tillmötesplatsen. Här var de flesta redan samlade och vi traskade iväg.

Det var jobbigt och struligt och det hela slutade med att jag, Mårten och Leif råkade missförstå Karin och trodde att vi fick gå hem ensamma. Efter trekvart kom fröknarna och (blekt oläsbar) att vi hade klantat oss. Den dagen gjorde vi inte så mycket mer utan vi lagade middag och gick och la oss.

ONSDAG

Efter en natt som ideligen blev störd av skrik och knackningar och ficklampor som genom fönsterna lyste i ögonen på oss, så klev vi upp. Idag skulle vi göra fjällvandring i grupp och sedan göra planscher av insamlade växter. Det gjorde vi också och det är väl inte att tillägga så mycket.

Natt, morgon, RIIIIING, torsdag.

Den här dagen skulle vi göra studiebesök, således jag också. Jag fick åka till ett vattenkraftverk och se på en massa maskiner och datorer, det var riktigt intressant och roligt. När vi kommit hem redovisade vi var vi hade varit, och avslutade dagen med en grillfest.

Sista natten och sista RIIIIING. Fredag.

Nu återstod bara att packa ihop och städa ur husen, och efter det åkte vi iväg med buss till Mattmar, där vi tog tåget mot Stockholm där jag nu sitter och sammanfattar. Det var kul (?).