

Höglekardalen

Måndag. Klassen reser upp till Höglekardalen på klassresa. Jag reser ej med upp på grund av att min syster har studentfest och jag var med på festen.

Tisdag. Jag tog 7.40 tåget till Östersund, sedan tog jag buss till Hallen och sedan vidare med taxi. Resan tog sammanlagt 11 timmar. Det var tråkigt att resa ensam. Klassen hade fjällvandrat på dagen. Det hade tydligen varit jättefint. Det var förargligt att jag missade den. Jag packar upp och bäddar. Stugorna är onekligen trevliga.

Onsdag. Jag blev lite irriterad på att Pia, Annelie Malee, de lockade håret och sminkade sig ca 2-3 gånger innan vi gick för att rekognosera fjällets växtlighet. Naturen är jättevacker här. Vi gjorde affischer med de insamlade växterna.

Torsdag. Vi gjorde studiebesök. Jag, David och Mattias var och intervjuade en lärare som viste hemskt mycket om bygden. Vi tog upp lite av varje, historia, kultur, för och nackdelar mm. Vi åt lunch tillsammans med några elever i 8:an. Skolan var en B-skola och det var 138 elever från 1-9. Några tjejer visade oss runt på skolan. Vi var med dem på en lektion sen. De var hemskt snälla och hemskt lätt att få kontakt med dem. Vi (Jag, David och Mattias) fick ett antal att brevväxla med. På kvällen redovisade alla grupper. Efter det var det korvgrillning.

Senare satt jag med Anna och Babba i deras stuga och snacka till kl 1.30. Från kl. 2.00 – 5.00 sitter jag inne och snackar med Anders och Johan L. Jag lade mig kl. 5.00 och gick upp 7.30. 2,5 timma sömn. Upp och packa och städa i stugorna.

Jag tycker att det var varit en lyckad vecka. Jag blev besviken på att vi inte växtfärgade som var lovat.

/Suzanne